



Christengemeente
ERMELO

Opdragen, zegenen, bidden voor pasgeboren kinderen

Oudstenraad Christengemeente Ermelo

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1 Bijbelse visie opdragen.....	4
2 Conclusies.....	6
3 Handelswijze.....	7
Afsluiting.....	8

Inleiding

Regelmatig worden er kinderen geboren bij mensen die verbonden zijn met ons als gemeenschap. Dat is een groot geschenk van onze Vader in de hemel. Vanuit de kerkgeschiedenis is het een traditie om dit nieuwe leven bij God te brengen. Binnen de traditionele kerken wordt dit vaak gedaan door middel van de kinderdoop, bij andere gemeenten worden de baby's 'opgedragen'. Het is dan ook voor de hand liggend dat in zulke situaties vader en moeder een soortgelijke handeling verwachten voor hun baby in onze gemeente.

Maar hoe Bijbels is zo'n ritueel? En wat betekent dit concreet voor onze omgang met 'opdragen'? Op dit soort vragen willen we antwoord geven vanuit onze visie, om een bruikbare richtlijn te hebben hoe wij als Christengemeente Ermelo willen omgaan met een baby die voor het eerst in de CGE komt.



1 Bijbelse visie opdragen

Wat zegt de Bijbel over 'opdragen' om zo de kinderen voor te stellen aan God en de gemeente?

Binnen kerkelijke gemeenten zijn tal van Bijbelgedeeltes aanleiding om baby's op te dragen te midden van de gemeente. De meest aangehaalde Bijbelgedeelten voor het onderbouwen van het 'opdragen', zijn het voor stellen van Jezus in de tempel (Lukas 2:21-24) en Jezus die de kinderen zegent (Mattheüs 19:13-14). In dit document willen we beide gedeelten kort bespreken om te laten zien dat dit geen Bijbelse onderbouwingen zijn voor het 'opdragen'.

Lukas 2:21-24 - Jezus wordt opgedragen in de tempel

*En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging **volgens de wet van Mozes** vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen **zoals geschreven staat in de wet van de Heere**: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – en om een offer te brengen volgens wat gezegd is **in de wet van de Heere**, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.*

Dit vers gaat over Jezus die **volgens de wet** aan de Heere werd voorgesteld, waarbij hier een verwijzing wordt gemaakt dat dit is zodat 'al wat mannelijk is' heilig genoemd zal worden. Hierdoor werden de jongens afgezonderd (geheiligd) om van jongs af God te volgen.

1. Jezus deed dit op basis van het oude verbond, om hen te bevrijden die onder de wet waren (Galaten 4:4-5).
2. De kinderen die gelovige ouders krijgen (die zelf dus in het nieuwe verbond leven), zijn geheiligd vanwege het geloof van hun ouders of vanwege één van de ouders (1 Korinthe 7:14). Dit geldt uiteraard alleen voor kinderen die nog geen persoonlijk geloof kunnen hebben in Jezus Christus vanwege hun leeftijd.

We concluderen dat het opdragen binnen deze context, een traditie binnen het oude verbond is dat sterk gerelateerd is aan de wet. Deze gebeurtenis kunnen wij niet overzetten naar onze baby's die onder het nieuwe verbond leven.



Mattheüs 9:13-14 - Jezus zegent de kinderen

Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestrafden hen. Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.

Wij zien hier dat een groep vrouwen hun kinderen bij Jezus brachten (er staat niet per definitie dat er baby's bij waren), opdat Hij de handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden. De discipelen sturen hen weg, maar Jezus hield dat tegen en legt de handen op de kinderen (en zegende hen volgens Markus 10:16).

Het is een mooi Bijbels gebruik om de handen op de kinderen te leggen en voor hen te bidden. Toch zijn er wat verschillen met betrekking tot het zogenoemde 'opdragen van kinderen in het midden van de gemeente'.

1. Het is mooi om voor kinderen te bidden en hen, mede door handoplegging, te zegenen. Dit betreft echter niet een 'voorstellen aan God' of 'voorstellen aan de gemeente'.
2. Dit gebeurde redelijk spontaan en niet tijdens een dienst die van tevoren gepland of bedacht was. Er was simpelweg een aantal moeders dat graag wilde dat Jezus hun kinderen zegende. Dit hoeft dus niet tijdens een geplande samenkomst te gebeuren.

We concluderen dat het waardevol is om voor kinderen te bidden of hen te zegenen. Echter, het is duidelijk dat dit gedeelte geenszins onderbouwing geeft voor het 'opdragen van baby's' binnen de gemeentelijke samenkomst.



2 Conclusies

- De term 'opdragen' hoe het in verschillende gemeenten wordt gebruikt, kunnen we niet Bijbels funderen. Daarom dragen we in de Christengemeente Ermelo geen baby's op.
- Wij zien dat het Bijbels en goed is om voor kinderen te bidden en hen te zegenen. Dit doen wij elk jaar tijdens de eerste samenkomst van het jaar en wanneer ouders met hun pasgeborene voor het eerst in de samenkomst komen. Wij bidden dan gezamenlijk als gemeente voor de baby en voor de ouders met betrekking tot de opvoeding. Ook zegenen we de baby en dan sluit de persoon die de leiding van de dienst heeft dit gedeelte af. Dit gebed en zegenen houdt geen verband met het oude verbond (zoals 'het teruggeven van de baby aan God'). Hieronder willen wij beschrijven hoe wij dit concreet willen doen, zodat dit op ongeveer vergelijkbare wijze zal gaan voor alle baby's, om hierin geen verwarring te geven.
- Het opleggen van de handen op de baby vinden wij een mooi gebruik, maar wij denken dat – vanwege de verwarring die er rond dit thema is – het beter is om dit in privésferen te doen, dus bijvoorbeeld tijdens een kraambezoek.
- Wij veroordelen uiteraard niet de mensen die hun kinderen wel hebben opgedragen of zullen opdragen in andere gemeenten. Iedereen is vrij om zijn/haar overtuiging te volgen en om hier eigen keuzes in te maken.



3 Handelswijze

De concrete handelwijze van het bidden voor de baby tijdens het eerste bezoek aan een zondagse samenkomst is als volgt:

- De ouders delen met de oudsten wanneer ze voor het eerst met de kleine de dienst bezoeken.
- De oudsten delen het eerste bezoek van de ouders met de baby met de persoon die de leiding van dienst heeft. Zo kan hiervoor ruimte gecreëerd worden tijdens het moment van gebed.
- De leiding van dienst heet aan het begin van de dienst de ouders met de baby welkom.
- De leiding van dienst ziet erop toe dat gebeden wordt voor de baby, de ouders en eventueel het verdere gezin, voor het opvoeden van het kind in de kennis en vreze des Heere.
- De persoon die de leiding van de dienst heeft sluit deze tijd van gebed en zegening af.



Afsluiting

Het is ons verlangen om aandacht te hebben voor alle personen in de gemeente en dus ook voor de jonge kinderen. We zien meerdere malen terug hoe de Heere Jezus dit ook had en op de beschreven manier hopen wij hierin Zijn voetstappen te volgen. Wij hopen voldoende duidelijkheid gegeven te hebben met betrekking tot dit onderwerp.

Oudstenraad Christengemeente Ermelo

Februari 2019

